

## Met verse groente

Het was half negen en zondag. Ik stapte mijn bed uit, opende de gordijnen en ging even in het raamkozijn zitten. Het was een stralende dag en de zon verwarmde mijn lichaam. Beneden op straat liepen vrolijke mensen, een paar jongens floten naar me. Ik lachte en begon me aan te kleden. Ongeveer een uur later zat ik op mijn fiets. Ik was op weg naar een boerderij waar ik altijd mijn groente haalde. Dat was veel goedkoper dan in de winkel en ik genoot er altijd van om over verlaten landweggetjes te fietsen. Na zo'n drie kwartier fietsen reed ik het erf op. Ik parkeerde mijn fiets en klopte op de deur. De boerin deed open. "Dag jonge dame, ik heb je bestelling al klaar staan." Ze liep een ander vertrek in en kwam terug met een grote tas met groente. "Alsjeblieft, da's 8,75." Ik betaalde en liep terug naar mijn fiets. Toen viel mijn oog op een jongen die ik daar nog nooit had gezien. Hij was lang en tenger en hij leek me een beetje verlegen. Hij zag me niet en ging een grote schuur in. Ik zette de tas neer en ging nieuwsgierig achter hem aan. Hij bevond zich achter in de schuur. Ik verborg me achter wat stobalen en keek naar hem. Tot mijn grote verbazing begon hij zijn kleding uit te trekken. Bij zijn slipje stopte hij. Achter een plank vandaan haalde hij een tijdschrift. "The Girls of Penthouse", las ik op de voorkant toen hij het openvouwde. Hij legde het voor zich neer en trok zijn slipje uit. Zijn penis was als hijzelf, lang en dun. Met zijn hand stroopte hij zachtjes de huid naar beneden, mij een goed zicht op zijn eikel gevend. Deze was prachtig roze en glom. Ik vond dat hij een heel mooi geslacht had en ik had moeite om stil te blijven zitten, maar ik wilde weten wat hij ging doen. Hij smeerde wat speeksel op de het puntje van zijn penis en wreef hiermee over de vagina's van de vrouwen uit het tijdschrift. Hij werkte het hele blad door, steeds zijn eikel weer bevochtigend. Ik vond het een opwindend tafereel en bleef geboeid kijken. Plotseling ging de schuurdeur open en de boerin kwam binnen. De jongen pakte zijn spullen en verdween door de achterdeur. Het tijdschrift liet hij liggen. De boerin pakte een bus met veevoer en verdween weer, maar de jongen kwam niet terug. Ik wachtte nog tien minuten, maar tevergeefs. Toen pakte ik het tijdschrift, verliet de schuur en reed weg op mijn fiets. Na ongeveer een kwartier stopte ik. Ik bevond me op een klein weggetje midden in een weiland. Er was geen mens te bekennen. Ik zette mijn fiets weg en ging in het gras liggen, in het tijdschrift bladerend. Enkele van de foto's waren nog nat. Ik sloot mijn ogen en likte eraan, me inbeeldend dat ik aan de mooie roze eikel van die jongen likte. De gedachte aan hem en de warmte van de zon wonden me op. Langzaam schoof ik mijn slipje naar beneden. Mijn rokje deed ik omhoog, zodat de zon mijn poesje kon verwarmen. Uit de tas haalde ik een komkommer, een lange dunne. Met een mesje ontdeed ik het van zijn vel, zodat er een natte lichtgroene vrucht overbleef. Ik bracht hem langzaam naar mijn gleufje. Zachtjes wreef ik het natte puntje tegen mijn kittelaar. Een heerlijk tintelend gevoel kwam over me. Toen deed ik mijn benen uit elkaar en schoof de komkommer zo ver mogelijk naar binnen, zalig. Ik hield hem vast aan het achterste puntje en begon hem langzaam naar voren en naar achteren te bewegen. Hij werd natter en natter en steeds meer vocht stroomde uit mijn spleetje naar buiten. Plotseling hoorde ik een tractor aankomen. Snel deed ik mijn rokje omlaag en stond op. Met het mesje sneed ik het achterste eind van de komkommer af en stopte het in mijn mond. De rest bevond zich nog steeds tussen mijn benen. Ik pakte mijn tas, deed mijn slipje erin, stapte op de fiets en reed weg, want ik had nu geen behoefte aan contact met anderen, ik vermaakte me alleen wel. Ik voelde me heerlijk met de komkommer tussen me benen en mijn zachte vlees op het warme leer. Tijdens het fietsen bewoog ik me langzaam heen en weer over het zadel. Mijn opwinding was reeds tot grote hoogte gestegen en steeds vaker voelde ik druppels langs mijn benen naar beneden glijden. Ik bevond me reeds in de stad toen ik mijn hoogtepunt voelde naderen. Steeds sneller bewoog ik me over het zadel heen, steeds meer moeite had ik om niet te gaan kreunen in de drukke

winkelstraat, maar het lukte; Zigzaggend tussen de mensen kwam ik tot een zalige climax en niemand had het gemerkt. Mijn dijbenen waren volledig nat, evenals mijn rokje. Thuisgekomen ging ik in de zon op het gras zitten en haalde voorzichtig de komkommer tussen mijn benen vandaan. Achterover liggend heb ik het druipende ding afgelikt en opgegeten en ik moet toegeven: zo lekker had het me nog nooit gesmaakt.